



CHƯƠNG 12

SỰ SỐNG LẠI,
LỄ NGŪ TUẦN
và HỘI THÁNH
ĐẦU TIÊN



Chúng ta biết Ngài đã nhiều lần nói những việc này sẽ xảy ra. Tôi chỉ không hiểu tại sao Ngài lại muốn chết như thế này. Ngài biết giờ giấc và tất cả mọi việc. Ngài vừa mới nhắc lại cho chúng ta đêm qua.



Nhanh lên,
trễ lắm rồi.



Chúng ta
không có thời gian để
xúc dầu cho Ngài.

Qua ngày Sa-bát,
chúng ta sẽ trở lại.

Nhưng tới
ba ngày đó!

Chúng ta chỉ có thể
làm như thế.

Đi lối này.
Cẩn thận
xuống bậc
thang.

Các thầy tế lẽ trở lại với Phi-lát.

Thưa ngài, tên lừa đảo mà ngài đã đóng đinh nói rằng sau ba ngày bị chôn trong mộ, hắn sẽ sống lại.

Nếu các học trò lén trộm xác hắn đi mất thì quả là một thảm họa. Ngài nên cho lính canh gác ngoài mộ để ngăn chặn việc này.

Ta sẽ sai lính gác. Hãy canh giữ nghiêm ngặt.

An illustration depicting a scene from the crucifixion. In the center, Jesus stands with his hands bound behind his back, looking towards the right. He is flanked by two Roman soldiers in gold-colored armor. One soldier on the left holds a spear, while the one on the right has his hand on Jesus' shoulder. In the background, a stone wall and some trees are visible. A large speech bubble originates from the soldier on the right.

Các anh phải
bảo đảm không cho
ai gỡ niêm phong
đấy.

Không ai
có thể qua mặt lính
của tôi.



Các anh không lo
lắng vì đấng Mê-si đã chết
sẽ bị đem đi à? Chúng ta không
để mất một xác chết đâu, phải
không anh em?

HA! HA! HA!

Ba ngày sau. Tại hầm
mộ Chúa Giê-xu.



Đây là
lần đầu tiên tôi
phải canh giữ một
người chết đấy.

Trời sấp
sáng, chúng ta sấp
được về rồi.



Trời sắp
sáng. Nhanh lên.
Đã hơn ba ngày
rồi đấy.

Tôi mong
chúng ta có thể làm
việc này sớm hơn.



*Lại động
đất nữa!*

Ai!

MA-THI-Ô 28:1-2; LU-CA 24:1



Tảng đá
lớn quá.

Có tiếng người
kêu gào! có người bị
đau lăm.



Già thế...?

ÁAAA!



Ma!

*Nó
đang đẩy
tảng đá!*

*Chúa bà ơi! Xin
thương xót!*

*Nó sẽ giết
chúng ta!*



Lạy Chúa
nhân từ! Đừng
lại gần tôi

Không thể
nào!

Muốn sống
thì chạy đi!

MA-THI-Ơ 28:2-4



Tảng đá quá lớn.
Làm sao tìm người
lăn được nó.

Tôi không biết,
đã ba ngày đêm mà
không có hương liệu
xác sẽ bốc mùi.

Họ không biết có những
người lính đang canh mộ.

Mấy phút sau.



*Ai đó đã
lăn tảng đá!*

Không có
xác Ngài. Hầm mộ
trống không!





Ô,
Ngài là ai?
Xác Chúa Giê-xu đâu?

Chỉ có
vải liệm.

Đừng ngạc nhiên.
Ta biết các người đang
tìm Giê-xu đã bị đóng
đinh. Ngài không có ở
đây. Ngài đã sống lại như
Ngài đã báo trước.

Đến xem chõ
ngài nằm và báo cho các môn đệ
biết rằng Chúa giê-xu sẽ gặp họ tại
ga-li-lê.



Giê-xu còn
sống! Ông nói Ngài
đã từ người chết sống
lại – như La-xa-rơ!

Những
người đó là
thiên sứ!

Nhanh
lên, chúng
ta phải báo
cho các
môn đồ.

*Chúa Giê-
xu còn sống!*



Chúa Giê-xu
vẫn sống! Chúng tôi
vừa mới từ mộ về.

Chúng tôi thấy
mấy tên lính chạy
như thỏ.

Chúa Giê-
xu không có ở đó, chỉ
có mấy thiên sứ.

Thiên sứ bảo Chúa
Giê-xu sẽ gặp các ông
ở Ga-li-lê!



Phi-e-ro, anh
đi đâu đó?

Đi ra
mộ.

A traditional-style illustration depicting a scene from the Bible. In the foreground, the back of a man with dark hair and a beard is shown, wearing a green robe. He is looking towards another man who is crouching on the ground nearby. The setting is outdoors at dusk or dawn, with large trees in the foreground and a landscape with hills in the background.

Giăng đi theo
nhưng ông chạy
trước Phi-e-ro.

Giăng! Chờ
với, tôi không
thể chạy như anh
được.



Chẳng có gì!



Vậy là
thế nào nhỉ?

GIĂNG 20:2-6



Giăng ơi, vải liệu m được
gấp lại như Ngài vừa mới đứng
dậy đi ra ngoài.

Không,
không thể

Nhưng các thiên sứ
đâu rồi? Mấy bà đã
thấy mọi thứ mà.



Con có thấy
người mặc áo trắng
không?

Chẳng có ai-
không thiên sứ-không
có gì. Xác của Ngài
đã mất.



Hu, Hu!

Bà kia, sao
ngươi khóc?



Vì người ta đã
đem Chúa tôi đi mất,
chẳng biết họ để Ngài ở
đâu.



Ma-ry.



Thầy!

Ma-ry, hãy
chạm vào Ta. Ta
vẫn chưa lên với Cha.
Hãy đi bảo các môn
đồ những gì bà đã
thấy và Ta sẽ gặp
họ ở Ga-li-lê.

Lạy Chúa,
Ngài vẫn
sống.

Các môn đệ không tin lời báo lại rằng Chúa Giê-xu đã từ người chết sống lại.



Phi-e-ro và Giăng
chẳng thấy gì trong mộ. Tôi
cho rằng có người đã lấy cắp
xác Chúa rồi. Thôi mấy bà
đừng bàn tán gì nữa. Chỉ làm
cho mọi người buồn thêm.

Chúng ta sẽ trở
lại Em-ma-út. Chẳng
còn gì để chúng ta
phải ở đây cả.



Hôm
nay ngày thứ ba.

Phải, nhưng
sao Ngài chịu người
ta giết khi biết mình
sẽ sống lại.

Phải, nếu
muốn làm vua, thì Ngài
không cần phải làm mọi
chuyện trong bí mật
phải không?



Ta có
thể đi với các
anh chứ?

Được
mà, thời tiết rất tốt
để dạo bộ.

Hù! Ông
nhát ta hả. Ông
từ đâu đến?



Ta nghe các
anh bàn về chuyện
mới xảy ra. Trông
các anh buồn lắm.

Thế ông
không nghe chuyện gì đã
xảy ra ba ngày trước với Giê-
xu người Na-xa-rét à?



Chúng tôi hy vọng Ngài là Đấng Mê-si, nhưng Ngài đã bị đóng đinh.

Sáng nay, có mấy bà đến mộ phát hiện xác của Ngài đã bị mất! Họ bảo đã gặp thiên sứ nói là Ngài vẫn còn sống.



Rồi

có hai môn đệ
chạy đến hầm mộ,
nhưng chẳng thấy
Giê-xu và thiên sứ
nào cả — xác thì
đã mất rồi.



Các anh chậm tin những gì các
tiên tri đã viết về Đáng Mê-si. Thế
Kinh Thánh đã không báo trước rằng
Chúa Giê-xu phải chịu những việc
này trước rồi Ngài sẽ được vào nước
vinh hiển của Ngài sao?

Chúa Giê-xu người
Na-xa-rét, người mới bị đóng
đinh, đã tuyên bố Ngài là Đấng
Christ, bằng với Cha, đúng không?
Lời Ngài đã được Kinh Thánh
xác nhận rất rõ ràng.



Tiên triÊ-sai nói rằng Đấng Christ sẽ đến lúc không có vua trong Y-sơ-ra-ên và Giu-đa (7:16), chính là lúc này đây. Ê-sai cũng bảo rằng Ngài là dòng dõi của Giê-se (11:1) Theo tiên tri Mi-chê, Ngài sẽ giáng sanh tại Bết-lê-hem xứ Giu-đê (Mi-chê 5:2) và đúng như vậy. Nhiều lời tiên tri cho chúng ta biết Ngài thuộc dòng dõi của vua Đa-vít (Giê-rê-mi 23:5-6). Cả Giô-sép và Ma-ry là hậu duệ của Vua Đa-vít. Ê-sai bảo Đấng Christ sẽ được gọi là “Đức Chúa Trời tối cao, là Cha đời đời.” Thế Chúa Giê-xu đã không nói nếu các người thấy Ta là thấy Cha sao?

Ê-sai cho biết một thiều nữ đồng trinh sẽ mang thai (7:14, 59:20), và con của cô ấy sẽ ra đời (9:6) và sẽ trưởng thành (49:7) Nhà tiên tri bảo rằng Đấng Christ sẽ mở mắt cho kẻ mù, giải thoát kẻ tù tội (42:7), Ngài là người chăn Y-sơ-ra-ên (40:11), và Ngài lên Si-ôn như Đấng cứu chuộc (59:20)





Ngài sẽ bị đâm,
bị đánh, và bị thương
tích bởi tay những người
bạn của mình.

Ê-sai báo

trước rằng Ngài sẽ bị người

Y-sơ-ra-ên chối bo (53:1, 3). Các

tiên tri khác cũng tiên tri về sự chịu khổ của Ngài. Trước những kẻ tố cáo, Ngài sẽ không biện hộ cho mình. Ngài sẽ bị thương, bị đánh bầm tím và bị nhổ râu. Người ta sẽ nhìn chòng chọc vào sự lõa lồ và nhổ nước miếng vào mặt Ngài. Ngài sẽ đưa lưng cho người ta đánh đến rách nát. Ngài như cùu non bị đưa đến hàng làm thịt, tất cả những sự đó sẽ xảy ra trong sự chết của Ngài.

Ngài sẽ bị chôn trong mộ của người giàu.



Tiên tri
Xa-cha-ri cho chúng ta
biết rằng Chúa Cứu Thế sẽ
bị một người bạn phản bội chỉ
vì 30 miếng bạc (Xa-cha-ri
11:12-13).



Nhưng đây không phải là thảm họa mà Ngài không thể kiểm soát. Chúa Giê-xu đã không bảo rằng ngoài Ngài, không một ai nhận được sự sống, nhưng Ngài chết để cho mọi người được sống sao (Giăng 10:18)? É-sai nói rằng Đức Chúa Trời hài lòng khi Ngài bị chà đạp (53:10), vì linh hồn Ngài là của lẽ chuộc tội (53:10). Vì tội lỗi của người khác mà Ngài bị đánh đập (53:8) Ngài đã gánh lấy tội lỗi của nhiều người (53:12), nhờ sự chết của Ngài mà nhiều người được xưng là công chính (53:11).



Nhưng, chết không phải là hết, É-sai đã thấy trước sau khi chết, Ngài sẽ tiếp tục sống, Ngài sẽ được tôn vinh và ca tụng, được nâng lên rất cao (52:13), Ngài sẽ là sự cứu rỗi cho toàn thế giới (49: 6). Ngài sẽ không thất bại (42:4) Đáng Mê-si sẽ là giao ước mới (42:6).



Ngài sẽ là quan án, Ngài
sẽ đánh trái đất bằng roi nhei miệng
mình (11:4). Ngài sẽ cai trị Y-sơ-ra-ên mới
trong thành mới trên đất. Sẽ có một ngày
mọi đầu gối sẽ quỳ xuống, và mọi lưỡi sẽ
tuyên thê trước mặt Ngài (45:23).

Hãy cho Ta
biết tại sao các con lại
buồn? Mấy bà không nói
cho các con biết, thiên sứ
đã báo Ngài đã từ người
chết sống lại sao?

Kỳ lạ quá!

Ê-SAI 7:14, 16; 9:6, 11:1, 40:11, 42:7, 53:1, 3; MICHÊ 5:2; GIÊ-RÊ-MI
23:5-6; THI-THIỀN 11:4; 22:15; 41:9; 42:4, 6; 52:13; XA-CHA-RI 11:12-
13, 12:10, 13:6-7; GIĂNG 10:18



Đây là nhà tôi.
Bây giờ đã muộn rồi, xin mời
Ngài ở lại qua đêm. Tôi muốn
được nghe những lời tiên tri về
Chúa Giê-xu nhiều hơn.'

Thưa Ngài, chúng tôi rất
vinh dự mời Ngài cầu nguyện chúc
phước cho bữa ăn này.





Phước thay Chúa là
Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài là
Vua của vạn vật, Đáng ban lương thực ra
từ đất. Chúng con dâng lời tạ ơn Cha đã
ban lương thực này.



Hãy
ăn đi.

Ngài là Chúa
Giê-xu!

Thầy!





Chúa Giê-xu còn
sống! Sự chết không thể
cầm giữ Ngài! Ngài còn
sống! Hãy trở lại Giê-ru-
sa-lem thuật lại cho
các môn đồ.

Trong lúc trở lại
Giê-ru-sa-lem.



Khoá tốt lắm.
mấy ông thầy tế lễ càng
tức giận khi biết xác chúa giê-
xu đã bị mất. họ bảo chúng ta
đã lấy cắp xác của ngài.

Ngay
trước mắt đội
đặc nhiệm sao?



Ngay
trước mắt đội đặc
nhiệm sao?

Chừng nào
tôi chưa thấy và đặt tay
lên dấu đinh trên tay của
Ngài thì tôi vẫn không
tin Ngài còn sống.



Chúa Giê-xu!

Ma!

Cứu!

Thô-ma, đừng sợ. Con nói
rằng nếu không thấy Ta thì sẽ chẳng
tin. Nào hãy đưa tay đây và sờ những
dấu đinh. Cũng sờ vào vết thương
bên sườn Ta.



Thầy
là Chúa và Đức
Chúa Trời con.

Thô-ma, con
có phước vì đã thấy và
tin. nhưng kẻ nào không
thấy ta mà tin có phước
hơn bội phần.





Hãy báo cho
các môn đệ đến gặp Ta tại
Ga-li-lê. Tại đó, Ta sẽ nói
chuyện với các con.

Kinh Thánh đã chép từ lâu, Đấng Christ
sẽ phải chịu khổ vì tội lỗi và sẽ sống lại vào
ngày thứ ba, rồi tin lành trong danh của Ngài
bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem sẽ duy ợc chì
tại giảng cho mọi dân tộc.

Mọi quyền phép
trên trời dưới đất đã giao
cho Ta. Hãy đi dạy dỗ muôn
dân, nhân danh Đức Cha, Đức
Con và Đức Thánh Linh mà
báp tem cho họ và dạy họ giữ
mọi điều Ta đã dạy cho các
con. Và này, Ta thường ở
cùng với các con cho đến
ngày tận thế.



Trong nhà Cha Ta
có nhiều chỗ ở. Ta đi
để chuẩn bị một chỗ cho
các con. Ta sẽ trở lại
đưa các con đi với Ta.
Để Ta ở đâu thì các
con sẽ ở đó.

MA-THI-Ơ 28:18-20; LU-CA 24:44-49; GIĂNG 14:2-4



Hãy lên
Giê-ru-sa-lem
và đợi đức thánh linh đến
ban cho các con quyền
phép để giảng trong
danh của ta.

Ngài
đang bay
lên!

Ngài đã đi
rồi. Ngài trở lại
thiên đàng.



Ta sẽ ở
với các con luôn cho
đến ngày tận thế.

Ngài trở về
với Cha của Ngài.



Tại sao
các ngươi cứ
nhìn lên trời?

Gì
thế? Ai
đó?

Giống hai thiên sứ tôi
đã thấy ngoài mộ.



Ngày nào đó,
chúa giê-xu sẽ trở lại trên đám mây như
các ngươi đã thấy như lúc ngài đi.



Hãy trở về
Giê-ru-sa-lem và
chờ Đức Thánh
Linh.



Ngài
đã trở về với Cha
trên thiên đàng.



Các môn đệ trở về Giê-ru-sa-lem như lời Chúa Giê-xu đã dạy, ở đó họ liên tục cầu nguyện trong mười ngày, chờ đợi lời hứa quyền phép từ trên cao. Họ sợ không dám kể về sự sống lại của Chúa Giê-xu vì sẽ bị kết án tử hình.

Nơi họ đang cầu nguyện rúng động. Một ngọn gió thổi vào phòng như lưỡi lửa đập trên mỗi người.



Họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu ngợi khen Chúa bằng nhiều thứ tiếng mà họ chưa từng biết.



Khi Đức Thánh Linh ngự vào, họ không còn sợ hãi bước ra ngoài công khai thờ phượng và ngợi khen Chúa.

Tôi nghĩ là họ say rượu, nhưng họ đang nói rất đúng tiếng nước tôi không thể phân biệt.



Họ nói tiếng nước tôi giỏi quá. Sao mấy người đó học giỏi qua vậy? Họ đâu phải là những người có trình độ.

Phước thay Đức
Chúa Trời là
Cha của Giê-xu
Christ, Chúa
chúng ta.

CÔNG VỤ 1:12-14; 2:1-3; 32, 36



Hỡi đồng bào Y-sơ-ra-ên, các anh đã thấy những phép lạ mà Chúa Giê-xu làm đã chứng minh Đức Chúa Trời ở với Ngài, dù các người đóng đinh Ngài, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ người chết sống lại.



1.000 năm trước. Vua Đa-vít
đã tiên tri về ngài rằng, “chúa sẽ chẳng bỏ
linh hồn tôi nơi âm phủ. cũng chẳng cho
đấng thánh của ngài thấy sự hư nát.”



Cho nên, mọi người Y-sơ-ra-ên
đã biết chắc chắn rằng đức chúa trời
đã khiến giê-xu này, người mà các người đã
đóng đinh, là chúa và là đấng christ.



Chúng tôi đã
đóng đinh Đấng Christ à,
chúng tôi phải làm gì đây?



Hãy thay đổi suy nghĩ về Chúa
Giê-xu và vâng lời Ngài chịu báp tem bằng
nước. Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của anh em, anh em
sẽ được nhận ân tứ của Đức Thánh Linh.



Giê-xu là Chúa.

Tôi tin Chúa
Giê-xu, báp
tem cho tôi!

Rồi họ vui lòng nhận lời Ngài
chịu phép báp tem. Nội ngày đó,
thêm ba ngàn người tin Chúa.

Mấy tháng sau.



Như mới hôm qua, Chúa Giê-xu đang ở với chúng ta.

Đúng rồi,
các bạn

Bây giờ đã có hàng ngàn người theo Chúa Giê-xu, càng lúc càng đông hơn. biết đây. tôi cảm thấy sự hiện diện của chúa rõ ràng hơn khi ngài đang ở cùng với chúng ta.

CÔNG VỤ 2:27, 37-41.



Quí ông
bố thí cho kẻ què quặt
nghèo khổ một xu.

Phi-e-rơ
ơi, tôi hết tiền
rồi, anh có còn
xu nào không?

Không, nhưng
bởi Đức Thánh Linh ở trong
chúng ta, hãy làm cái gì đó để
giúp ông ấy.

A colorful illustration depicting a scene from the Bible. In the center, Jesus, wearing a white robe and an orange sash, is kneeling and reaching out his hand to touch the head of a man who is kneeling before him. The man has dark skin and is holding a small metal cup. In the background, several other men are standing, some with beards and turbans. A speech bubble originates from Jesus's mouth.

Tôi chẳng có bạc
hay vàng nhưng sẽ cho ông
thứ mà tôi có. Nhân danh Đức
Chúa Giê-xu Christ hãy đứng
dậy và bước đi.

A colorful illustration depicting a scene from the Bible. In the center, Jesus, wearing a white robe and an orange sash, is kneeling and reaching out his hand to touch the head of a man who is kneeling before him. The man has dark skin and is holding a small metal cup. In the background, several other men are standing, some with beards and turbans. A speech bubble originates from the man's mouth.

Đừng độc ác thế,
người này què từ lúc
mới sanh. Hai chân có
cử động được đâu.



Chúa
Giê-xu
khiến cho
anh được
lành.



Háp!

*Chúa quyền
năng!*

*Chân ông ấy
to ra!*



Anh ta còn nhảy
được nữa.

Không thể
tin nổi. Người
què đi được!

Ngợi khen
Chúa! Tạ ơn
Chúa Giê-xu!

CÔNG VỤ 3:1-11



Đó là người què. Hai chân hัก bị teo từ nhỏ.

Người ta nói hัก được chữa lành trong Danh Giê-xu. Kẻ đã bị đóng đinh.

Sao các anh nhìn tôi như thể tôi làm phép lạ này? Chúa của Áp-ra-ham, Gia-cốp và Y-sác đã vinh danh Giê-xu Con Ngài, Đáng đã bị đóng đinh.

Anh em đã giết Chúa của sự sống, nhưng Chúa đã khiến Ngài từ người chết sống lại, chúng tôi đã thấy Ngài vẫn sống. Bởi đức tin trong danh Chúa Giê-xu mà người này đã được chữa lành.



Tôi biết vì ngu muội
mà anh em đã đóng đinh Chúa
Giê-xu. Nhưng các tiên tri đã cảnh
báo rằng những việc này sẽ
phải xảy ra.

Các ông đều biết tôi mà. Chỉ
có Chúa mới có thể ban hai chân cho
tôi. Hãy tin và theo Chúa Giê-xu.



Hãy thay đổi
suy nghĩ về Chúa Giê-xu và trở thành môn đệ
của Ngài để tội lỗi anh em được sạch.

Các lãnh đạo tôn giáo đã đóng đinh Chúa Giê-xu sai lính tới bắt Phi-e-rơ và Giăng.



CÔNG VỤ 3:12, 14-19, 4:1-3



Một phép lạ, như Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài còn ở đây.

Họ bắt người què vì đi được.

Hàng xóm của tôi nói đã gặp Chúa Giê-xu vẫn sống sau khi Ngài đã chết. Họ bảo Chúa đã hiện ra với hơn 500 người.

Tôi phải đi tìm các môn đồ khác để biết nhiều hơn.

Toi
tưởng đóng đinh
tên cầm đầu là ta đã
quyết sạch đám tà
giáo này chứ!

Thì

Chúng
nó tuyên bố hắn
không chết.

chúng ta sẽ giết
hắn lần nữa cùng những
kẻ đi theo.

Rồi, hai thằng đó sẽ
đi mà ở với hắn.

Họ nói hắn
đang ở với Cha
trong thiên đàng.





Chúng tôi
biết người này bị què từ
lúc mới sanh. Sao các ngươi
chữa lành cho hắn được?
Nhân danh ai mà các ngươi
làm việc này?

Nhân danh
Đức Chúa Giê-xu Na-xa-rét,
người mà các ông đã đóng đinh.
Đãng mà Chúa đã khiến sống
lại mà người này được chữa
lành. Hãy nhớ lời Kinh Thánh,
“ Tảng đá thợ xây nhà loại ra
sẽ là đá góc nhà.”



Chẳng có sự cứu rỗi
trong đấng nào khác.
Vì dưới trời này chẳng
có danh nào ban cho
loài người để nhờ đó
mà được cứu.



Không ích gì trong
việc từ chối phép lạ. mọi người đều biết
người này đã được chữa lành. và họ cũng biết
học trò của giê-xu đã làm trong danh của
hắn. chúng ta có vấn đề.

Toàn
những kẻ ngu
dốt, vô học mà
trích dẫn những
lời tiên tri thật
chính xác.

Tôi biết chúng.
Chúng nó đã ở
với Giê-xu.

CÔNG VỤ 4: 7:21

*Đuổi chúng
ra ngoài!*

Nếu chúng mà còn
nói và chữa bệnh trong
danh của giê-xu đã chết,
chúng mà sẽ chung số phận
với hắn, hiểu không? bây giờ,
hãy đi khuất mắt ta, ta không
muốn nghe cái chuyện sống
lại phi lý ấy nữa.

Chính ông quyết
định chúng tôi sẽ vâng lời
Chúa hay vâng lời ông. Còn
chúng tôi phải nói những gì
mà mình đã thấy và nghe..

Tin lành được giảng
khắp Y-sơ-ra-ên.

Nhiều người tin Chúa
Giê-xu và chịu báp
tem bằng nước.

Chúa
Giê-xu đã từ người
chết sống lại. Ngài vẫn
sống và đang ở với
chúng ta.

Hội thánh trở thành gia đình
lớn của hàng ngàn người đầy
sự bình an và yêu thương.

Anh đã nghe tin
lành Đức Chúa Giê-
xu Christ chưa?



Trong hội thánh phụ nữ được
đối xử công bằng và tôn trọng.

Nhờ cả nhà
tôi đã tin Chúa
Giê-xu. Lần đầu tiên
gia đình mới được
yên ổn đấy.



Cơ-đốc-nhân
ca hát trong
lúc làm việc.

Cơ-đốc-nhân phát triển lên hàng ngàn người, họ tiếp tục chia sẻ những gì của mình, hàng ngày truyền giảng Đức Chúa Giê-xu từ nhà này sang nhà khác, và cho những người mà họ gặp ngoài đường phố.



Hỡi đồng bào Y-sơ-ra-ên, mọi người đều biết Chúa đã phán với tổ tiên của chúng ta rằng dòng dõi của họ sẽ bị đưa vào một xứ lạ làm nô-lệ tại đó 400 năm, rồi Chúa sẽ trừng phạt dân xứ đó, giải cứu và đưa dân Ngài về xứ mà Ngài đã ban cho A-p-ra-ham.





Ông
đang nói
nghịch đền
thờ của
chúng ta!

Này Ê-tiên,
đừng làm chuyện
ngu ngốc đó.

Dù Sa-
lô-môn đã xây đền
thờ cho Chúa. Nhưng Chúa
quyền năng không ngự trong
những đền thờ do tay người
làm ra đâu, như các tiên tri đã
nói rằng, “Trời là ngai Ta, đất
là bệ chân Ta, nhà các ngươi
làm cho Ta đáng giá sao? Chúa
phán: “Nơi nào là chỗ cho Ta
nghỉ ngơi? Chẳng phải tay
Ta đã tạo ra những thứ
này sao?”



Anh em cứng lòng và bội nghịch.

Lòng anh em không ngay thẳng với Chúa. Anh em chống lại Chúa Thánh Linh như các tổ phụ đã làm. Như tổ tiên đã sát hại các đấng tiên tri loan báo về sự đến của Chúa Giê-xu Christ, anh em đã phản bội và giết Ngài luôn .



Ê-tiên, mày
còn là người Do-
thái không?

Mầy coi
thường luật pháp và
truyền thống của chúng ta
còn muốn thay đổi bằng
cái gì đây? Bằng một kẻ
đã chết vì bị người La-
mã đóng đinh hả?

Kìa, tôi thấy bầu
trời mở ra, và Con Người
đang đứng bên phải Đức Chúa
Trời. Ôi, vinh quang quá!



Bịt tai lại. Đừng
nghe những lời báng
bổ đó!

*Hắn đáng
chết!*

Đưa
hắn ra ngoài
thành ném đá
xử tử.





Hắn đã phản báng tôn giáo của chúng ta. Hắn phải chết, chúng tôi có được phép xử tử hắn hay không?

Tôi sẽ ký lệnh hành quyết hắn. Hắn là một trong những kẻ theo Giê-xu Na-xa-rét. Phải chấm dứt chuyện báng bổ này. Cứ ném đá hắn.



Sau-lơ, giữ
áo cho tôi.

Lạy Chúa, xin tiếp
nhận linh hồn con, và đừng
quy tội này cho họ.

CÔNG VỤ 7:58-59



BỐP!

Khi ấy, hội thánh tại Giê-ru-sa-lem bị bắt bớ rất nghiêm trọng, ngoài các vị sứ đồ, mọi người đều phải rời bỏ thành phố.



*Đây mới chỉ
là bắt đầu.*



*Kết cuộc cho
những kẻ theo
Giê-xu!*

Giết kẻ báng bổ!



Còn ai
theo Christ trong
đó không?

*Đừng đánh
cha con!*

Bắt cả mụ
ấy nữa.

Sau-lơ, là một người
Pha-ri-si đấu tranh
chống lại hội thánh, vào
từng nhà bắt đàn ông
đàn bà giam vào ngục.

CÔNG VỤ 7:59-8:3

Trong lúc Phi-líp, một Cơ-đốc-nhân đang cầu nguyện, một thiên sứ bảo ông.

*Phi-líp, hãy
xuống miền nam đường
từ Giê-ru-sa-lem xuống
Ga-xa.*





Ta không
hiểu sao Ngài muốn ta
đến đó, nhưng Chúa bảo
đi thì ta cứ đi.



Trông giống
nơi này. Chúa
ơi, gì thế?



Lạy
Chúa, Ngài
muốn gì?



Một đoàn người!
Lạy Chúa, đây có phải là lý do
Ngài muốn con đến đây chăng?
Trong đó có người mà Ngài muốn
chọn hay không?

*Hãy gia nhập đoàn
lữ hành đó.*

CÔNG VỤ 8:26-29



Đây là người rất có quyền trong việc hầu hạ nữ hoàng xứ Ê-thi-ô-bi. Ông ta quản lý mọi kho báu của nữ hoàng và vương quốc. Ông đã lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng theo cách của người Do-thái, và đang trên đường trở về Ê-thi-ô-bi, ông đang đọc Kinh Thánh.

Người bị dắt đi như chiên đến lò thịt, như chiên con trước mặt kẻ hốt lông. Thế mà Người chẳng mở miệng. Vì mạng sống Người bị cất đi khỏi mặt đất...



Tôi nghe ông
đọc sách tiên tri Ê-
sai. Thế ông có hiểu
không?



Anh biết tôi đang đọc
gì à. Không có người giải
thích làm sao tôi hiểu được.
Mời anh lên xe.



Ong vừa
ở giê-ru-sa-leм
về à?

Phải, tôi đến đó để thờ
phượng. Tôn giáo nước tôi không
mang lại sự bình an. Thượng đế ở
xa quá. Tôi đã đọc về một Đấng
Mê-si đã hứa.

CÔNG VỤ 8:27, 30-34



Khi tôi ở Giê-ru-sa-lem, có hàng ngàn người tuyên bố Ngài đã đến, nhưng Ngài đã bị đóng đinh, rồi Ngài từ người chết sống lại.

Tôi đang tìm trong các sách tiên tri xem việc này có được báo trước chăng. Anh có biết tiên tri Ê-sai nói về chính ông ấy hay về người nào khác?

A comic book-style illustration showing Jesus on the left, wearing a green tunic and a crown of thorns, looking down with a weary expression. Pilate is on the right, wearing a golden-yellow robe and a ornate crown, holding a purple robe and gesturing with his hands while speaking.

Như ông đã
biết, tiên tri É-sai
đã viết sách này 800
năm trước. Chương 53
có nhiều lời tiên tri về
Đấng Mê-si. Chép rằng
Ngài sẽ bị “khinh bỉ
và từ chối.”

Ông vừa mới ở Giê-
ru-sa-lem về, chắc ông đã
biết dù chúa giê-xu làm nhiều
phép lạ quyền năng nhưng các
lãnh đạo của chúng tôi vẫn từ
chối Ngài.



Câu 7
tiên đoán rằng khi Chúa Giê-xu đứng trước những kẻ xét xử, Ngài không hề biện hộ cho mình.

Ê-sai đã báo trước rằng Chúa Giê-xu phải chịu thương tích vì tội lỗi của chúng ta. Trong câu 5, nói rằng hình phạt tội lỗi của chúng ta được kể hết cho Chúa Giê-xu.



Câu
8 nói Ngài bị đưa ra khỏi
nơi giam giữ rồi bị giết vì sự
vi phạm của dân Ngài.

Tôi đặc
biệt thích câu 6 chép
rằng, “Tất cả chúng ta đều
như chiên đi lạc, mỗi người
đi theo đường riêng của mình;
nhưng Chúa đã chất tội lỗi
của chúng ta lên người.” Có
nghĩa là mọi người đều lìa bỏ
ý Chúa, sống theo đường riêng
tội lỗi, nhưng Chúa đã đặt tội
lỗi của chúng ta lên Chúa Giê-
xu, trong lúc Ngài chịu chết,
Ngài đã đền tội bội nghịch
của chúng ta đó.



Câu 9 nói rằng Chúa Giê-xu sẽ bị chôn với người giàu và kẻ độc ác.

Và câu chín nói rằng Chúa Giê-xu không hề phạm tội như tất cả mọi người nhưng theo ý của Đức Chúa Trời nên Chúa Giê-xu bị chà đạp và đau đớn vì linh hồn Ngài là giá phải trả cho tội lỗi.



Câu 10 nói về sự sống lại của ngài, và thiên chức của ngài sau đó.



Còn nhiều lời tiên tri cho chúng ta biết rằng sau khi sống lại, Chúa Giê-xu sẽ ngồi trên ngôi. Và chúng ta sau khi chết, sẽ phải đứng trước mặt Ngài, khai trình cuộc đời mà chúng ta đã sống.

Ê-SAI 53:3-10; CÔNG VỤ 8:35; RÔ-MA 2:16



Nhiều lần tôi được nghe
các thầy kinh luật và thầy tế lễ giảng
những lời tiên tri về Đấng Mê-si. Tại
sao trong số họ, nhiều người lại từ
chối Chúa Giê-xu?

Cũng có mấy thầy tế lễ và thầy kinh luật
đã tiếp nhận Chúa Giê-xu, nhưng một số người chống đối vì ngài tố cáo sự giả
hình của họ. Họ cần một Mê-si để giết Người Lá-mã chứ không cần người vạch
trần tội lỗi của họ. Họ cần người cai trị một vương quốc, chứ họ không muốn
đức Chúa Trời Tể Trị tấm lòng của họ.



Có phải những
lời tiên tri về Chúa Giê-xu đã
thành sự thật chăng?

Thi-thiên 22
là lời tiên tri về sự
chết đóng đinh của
Ngài.

Nhưng sách Thi
thiên không phải đã được
viết trước đó 1000 năm, lúc mà
không nơi nào kết án tử hình
bằng cách đóng đinh sao?



Đúng rồi, nhưng Chúa biết mọi việc trước khi nó xảy ra, có trên 300 lời tiên tri liên quan đến Đấng Mê-si. Giúp cho chúng ta biết chính Giê-xu là Đấng được Chúa sai đến.

Câu 14 Thi thiên 22 nói Ngài sẽ chịu khát, xương cốt của Ngài đều rã rời gây ra cái chết của Ngài, nhưng Thi thiên 34:20 nói, dù Ngài bị đóng đinh, nhưng không gây một cái xương nào. Như ông đã biết, người ta thường đánh gãy xương của người bị đóng đinh, riêng Chúa Giê-xu đã chết trước khi họ đánh. Thi thiên 22 câu 17 báo trước rằng người ta sẽ thấy sự trần truồng và câu 18 nói người ta đã bắt thăm để lấy cái áo choàng và xé một cái khác thành nhiều miếng để chia nhau.

Xa-cha-ri 12:10 cũng nói cho chúng ta biết rằng tay Ngài sẽ bị đâm và sau đó những người Do-thái sẽ thấy dấu đinh trên tay Ngài. È-sai 50:6 nói lưng Ngài sẽ bị đánh và người ta sẽ vẩy lên máu của Ngài. Thi thiên 16:10 chép dù bị chôn, nhưng thân thể của Ngài không ở lâu trong mồ mà để bị thối rữa. Những lời tiên tri còn cho chúng ta biết Ngài sẽ bị một người bạn phản bội, và kẻ phản bội sẽ treo cổ tự sát, hậu quả thân xác hắn bị rơi xuống, ruột hắn đổ ra trên đồng ruộng, là nơi mà sau đó làm nghĩa trang cho người ngoại quốc. Tất cả những điều này đã xảy ra chính xác như các vị tiên tri đã chép. Không thể nghi ngờ Chúa Giê-xu người Na-xa-rét chính là Đấng Mê-si, Cứu Chúa của thế giới.

THI-THIÊN 22:6, 17-18; 16:10, 34:20; È-SAI 50:6; XA-CHA-RI 12:10

Tôi đã tin Giê-xu
là Đấng Mê-si. Ngài là chiên
con đã hứa cất tội lỗi của chúng ta.
Chúng ta không cần phải dâng sinh
tế nữa. Chúa Giê-xu là cửa vào
với Chúa. Tôi sẽ là môn đồ của
Đức Chúa Giê-xu.





Ở đây có nước!
Có gì ngăn cản
tôi chịu báp tem
không?

Nếu ông tin Chúa
Giê-xu bằng cả tấm
lòng, tôi sẽ báp tem
cho ông.

Ồ, tin
chứ! Tôi đã
tin!



A color illustration depicting a baptism scene. In the center, a man with dark hair and a beard, wearing a green t-shirt, is kneeling in a river and immersing another man's head under water. The man being baptized has his eyes closed and is wearing a white shirt. To the left, the back of a person with long, light-colored hair is visible, looking towards the scene. The background shows a calm river flowing through a landscape with hills and trees under a clear sky.

Tôi báp
tem cho ông trong
danh chúa giê-xu christ,
chúa của chúng ta.



*Ngợi
khen Chúa!*



Ông ấy
đi đâu rồi?

Ông ấy
vừa biến mất!

Chúa muốn ông ta
đến nơi khác. Hãy trở về
Ê-thi-ô-bi và thuật lại cho nữ
hoàng những gì ta được biết
về Đấng Mê-si.

Hội thánh Ê-thi-ô-bi được thành lập và tiếp
tục cho đến thời kỳ hiện đại khi mà hầu hết
Cơ-đốc-nhân bị người Hồi giáo tàn sát.



<https://goodandevilbook.com/>